



# Leuke dagtochten

## Campiglia Marittima (0,25 uur)

Een middeleeuws stadje met steile straatjes en een oud kasteel met adembenemend uitzicht.

## Elba (2 uur)

Treed in de voetsporen van Napoleon!

## Follonica (0,25 uur)

Gezellige moderne stad, met een mooi strand, leuke shops en restaurantjes.

## Grosetto (1 uur)

Mooie ommuurde stad, beetje shoppen, terrasje...

## Livorno (1,25 uur)

Met Stadswijk "Venezia Nuova" (uit 1629, met kanalen die aan Venetië doen denken), diverse forten en boulevards.

## Lucca (1,50 uur)

Heerlijke stad vol met palazzi en pleinen. Eindeloos wandelen door de straatjes met op elke hoek een verrassing.

## Massa Marittima (0,5 uur)

Gezellig historisch stadje met leuke pleintjes en terrasjes.

## Montalcino (1,5 uur)

Even wijnproeven bij Castello Banfi, Toscaanser dan dit kan het landschap niet worden.

## Piombino (0,5 uur)

Als je de zware industrie achter je laat, kom je in een mooie stad terecht, winkelen, eten, en een mooi zeezicht.

## Pisa (1 uur)

De scheve toren, de dom en vooral veel souvenirwinkeltjes.

## Populonia (0,5 uur)

Populonia is een klein Etruskisch dorpje aan zee, met een spectaculair uitzicht vanaf de toren. Een klein straatje vol met handwerk-shops.

## Rosignano Marittimo (0,75 uur)

Gewoon een mooie badplaatsbijzondere middeleeuwse architectuur.

## San Gimignano (2 uur)

Bekend om zijn dertien torens die het silhouet van de stad domineren en de bijzondere middeleeuwse architectuur.

## San Vincenzo (0,5 uur)

Beetje Jetset badplaats met een rijke geschiedenis.

## Siena (1,75 uur)

Het plein en de dom zijn zeker een bezoek waard, hoewel het stadje eromheen minder charme heeft dan Lucca. De rit dwars door de bergen van Riotorto naar Siena is Toscane op z'n mooist.

## Suvereto (0,25 uur)

Kleine middeleeuwse plaats van voor 1000. Smalle straatjes, terrasjes en shopjes met handgemaakte artikelen.

## Volterra (1,5 uur)

Een prachtige Etruskische stad met het beroemde het Palazzo dei Priori, één van de oudste Paleizen van Toscane.